

Rie's Dagbog

Sri Lanka 2024



Disclaimer: Under hele turen er der løbende blevet taget notater, men pga. den enorme mængde at informationer og billeder er denne dagbog lavet med udgangspunkt i programmet fra Viktors Farmor og herefter korrigeret med mine egne oplevelser

Sri Lanka

10.- 23. marts 2024

Søndag 10.marts 2024

Skulle først lette fra Københavns Lufthavn klokken tyve minutter over to med kurs mod Sri Lanka. I lufthavnen blev vi mødt af en rar pige fra Viktors farmor og hilste på nogle af dem vi skulle rejse med. Flyturen gik problemfrit, bortset lige fra, at da vi skulle spise røg min pastasalat på gulvet, mens jeg forsøgte at samle den op og da Sten stillede mit rødvingsglas på sit bord, kurede det ned over hans bukser og ned på gulvet. Senere fik vi drinks, mit vandglas kurede ned fra mit bord og med i skødet på mig og mit hækletøj! Alt i mens fløj vi i turbulent luft og jeg skulle finde min sikkerhedssele -og ups så røg mit hvidvingsglas ned over mit venstre bukseben arrhh! Mellemlandede i Dubai lidt før midnat.

Mandag 11.marts 2024

Midt om natten, det vil sige 20 minutter over tre fløj vi videre og landede i Colombo, Sri Lanka ved halv ni-tiden om morgenen. Var lidt matte, jeg havde ikke sovet meget. Ulla Dons som havde været vores guide i Mongoliet tog i mod os, efter vi havde fået vores bagage og var kommet gennem pas-kontrollen. Her er varmt nok, omkring 30 grader. Puuhh

Gruppen blev samlet, vi fandt bussen som vi skulle køre i de næste to uger. Kørte nordpå mod et hotel i den gamle hovedstad Anuradhapura, hvor vi skal overnatte de første to nætter. I bussen fortalte vores lokale guide om Sri Lanka, blandt andet om landets vigtigste indtægtskilder:

- 1) Sri Srilankanske arbejdere i udlandet, der sender penge hjem, de arbejder hovedsagelig i Malaysia og Mellemøsten
- 2) Tøj/tekstil produktion (f.eks laves der Fjällräven produkter som vi så tilsalg lokalt)
- 3) Turisme
- 4) Minedrift: ædelsten og halvædelsten
- 5) Te, gummi, kokosnødder og krydderier

På turen stoppede vi to gange. Første gang ved et buddhist tempel og anden gang for toiletbesøg og en kop te (pose-te på Ceylon?). Ankom i fin stil til

hotellet og først på aftenen mødtes vi ved poolen, for en øl og morgendagens program. Blev ved denne lejlighed orienteret om begrebet "tempeltøj": Tildækkede knæ og skuldre eventuelt sokker, for sko er ikke tilladt og fliser og cement er gloende varme på denne årstid. Aftensmaden var en buffet på hotellet med et stort og velsmagende udvalg.

Tirsdag 12.marts 2024

Sov rigtig godt og var udhvilede, da vi vågnede. Spiste morgenmad klokken halv otte og bussen kørte klokken otte. I dag skulle vi i følge vores guide, koncentrere os om: "den kulturelle trekant". Anuradhapura tjente som Sri Lankas hovedstad i en periode på 1400 år frem til 1073 evt. Byen blev genfundet af 1800-tallets arkæologer, og der arbejdes faktisk stadig på, at blotlægge og fortolke den historiske by og det liv der var.

Havde mulighed for at udforske Anuradhapura og få en fornemmelse af den tidlige buddhistiske storhed. Stoppede først ved resterne af et tempel, hvor vi fik historien om Buddhas liv og så slentrede vi rundt i området, hvor munkene levede. Standsede ved Sol og Måne-stupaen som er nybygget efter borgerkrigen, på initiativ af en tidligere præsident, der ønskede våben i relikviekammeret.

Næste gang vi standsede, var i et kæmpe tempelområde, og vi så vi nogle af verdens største stupa monumenter, buddhismens hellige symbol.



Templet med det hellige bodhi træ (der må understøttes)

Der så vi også det hellige bodhi træ, som stadig vokser fra en stikling af det træ, hvorunder Buddha Sakyamuni sad, da han nåede oplysningen for 2500 år siden. Det er meget gammelt og for at forhindre grenene i at knække, er de understøttede,- der er mange grene der er understøttede.

Inden vi steg på bussen så vi resterne af Kobberpaladset med 1600 fundamentsøjler, der vidner om et kæmpe fortidigt palads, og en statue af den mediterende Samadhi Buddha, der til trods for sine lukkede øjne har set mere i løbet af sine 800 år, end bøger kan fortælle. Var også forbi Shri Lanka's første stupa, hvori Buddha's højre nøgleben bevares.



En Stupa

Derefter videre til verdens største stupa bygget af uendelig mange mursten. Jo, vi så mange templer i dag, vi var jo også i "den Hellige trekant" for nu gik turen til et tempel, hvor vi så en vældig godt bevaret "Månesten" der symboliserer en 'dørmatte' foran indgangen foran templet, og som er meget smukt dekoreret.

Kørte tilbage til vores hotel, hvor vi spiste frokost.

Sidst på eftermiddagen besøgte vi det hellige Mihintale tempel, som ligger på en bjergtop nær Anuradhapura. Det menes at være stedet for et møde mellem den buddhistiske munk Mahinda og kong Devanampiyatissa, som introducerede buddhismen i Sri Lanka. Der er 1840 trin til bjergtoppen, men vi gik kun lidt af vejen og gik måske glip af noget, for det siges at der herfra er en fantastisk udsigt over landskabet. Vi nød udsigten over tempelområdet fra en flot stor Buddha-statue.

Onsdag 13.marts 2024

Startede dagen med at køre til det buddhistiske kloster Ritigala, der gemmer sig godt i Ritigala District Nature Reserve. For at komme derind skulle vi over i fir-hjulstrækkere. Det var en spændende tur gennem skoven til ruinerne og klippeinskriftionerne, der dateres tilbage til det 1. århundrede fvt. Travede også rundt i området, hvor der findes mere end 200 medicinske planter, hvoraf mange er unikke for dette område.

Frokost på en cafe, hvor vi fik en dejlig reje i karry-ret. Så om eftermiddagen vandrede vi ad 600 trappetin op til huletemplerne i Dambulla.



Buddahs (meget) store fødder

Disse templer er bygget ind i oprindelige huler i klippen og rummer mere end 150 forskellige Buddha statuer (og der var rigtig mange): Den mediterende, den hvilende, den formanende, den døende osv. Der er i alt fem hulekomplekser som vi gik igennem. Tilbage til vores hotel i Sigiriya-området, hvor vi blev to nætter.

Torsdag 14.marts

I går havde jeg det bedst i nærheden af et toilet. og i nat var det så helt galt: Jeg led stærkt af en eller anden lokal guds hævn (eller måske var det blot kostforandringen?). Sten tog af sted klokken halv otte og jeg blev på værelset. Her følger turplanens beskrivelse af Stens oplevelser (med Stens kommentarer)

Et af rejsens højdepunkter er Sigiriya (løveklippen), der er en formidabel klippeformation, som rejser sig lodret op i landskabet med løvefødder og ruiner fra en forhistorisk tempel/palads på toppen.



På vej op ad løveklippen med de to store løvefødder (det var angiveligt hertil Sten nåede)

Her gav Sten sig op af de gamle trapper, som angiveligt først bragte ham til den mere end 1500 år gamle frescovæg. Her udfordrer yndige himmelprinsesser med blottede bryster den flotte udsigt - et kort øjeblik. Fra to enorme løvefødder går trappen det sidste stykke op til plateauet med rester og ruiner af det, der engang har været. Udsigten skal her være overdådig, som et centrum for en næsten borteroderet kæmpe vulkan.

Herefter på familiebesøg, hvor Sten fik et traditionelt lokalt måltid . Efter rundvisning mellem marker og afgrøder med tuc-tuc tilbage til bussen.

Fredag 15.marts:

Kunne sove længe i dag. Skulle først af sted klokken halv ni. Næste overnatningssted er i Kandy. På vej dertil besøge en kryderi-botaniske have, Peradeniya lidt uden for Kandy. Parken var et eventyr af eksotiske træer og der var et væksthus med blomster og farver det var utrolig flot. Vi blev belært om de forskellige urters fremragende helbredende effekter.

Kandy regionen udgør Sri Lankas hjerte og ligger midt i en dal omgivet af bjerge. Byen var tidligere hovedstad med konge, pomp og pragt. Og så er der en anekdote om en dansker, Ove Gedde – der var udsendt af Christian den 4 og skulle hjælpe Kongen af Kandy i kampen imod portugiserne - til gengæld for handel og krydderier.

Efter ankomst besøgte vi Tandens Tempel, Sri Lankas helligste sted. Efter sigende ligger Buddhas hjørnetand gemt i et antal (syv skrin udenpå hinanden) rigt udsmykkede ædelstensbesatte relikvieskrin.

I et rum er der en række billeder der illustrerer Tandens vej til Kandy, helt fra fødslen af den prinsesse der bragte tanden til Sri Lanka gemt i sin frisur. Besøgte også museet ved siden af. Lidt før vi nåede hotellet, blev vi sat over i en lille shuttle-bus, da det sidste stykke var meget smalle veje. Vi har to overnatninger her i Kandy.

Lørdag 16.marts 2024

Afgang klokken ni fra hotellet og turen gik direkte mod Botanisk have Peradeniya lidt uden for Kandy. Parken havde eventyrlige eksotiske træer. Fulgtes med guiden til vi kom til te huset, hvor vi holdt et pit-stop. Guiden fortalte at mange scener fra filmen Broen over floden Kwai er optaget her. Derefter gik turen mod Kandys kæmpe marked med kød, fisk, grøntsager, tekstiler og meget andet. Så fik vi "fri leg". Fandt ned til en bar med tagterrace, hvor vi spiste frokost. Klokken halv-fem samledes gruppen foran det

gamle Quens hotel og så gik vi til et lokalt teater ved Kandy søen og så vi et kulturelt danseshow.



Danseshow i Kandy

Søndag 17.marts 2024

Var tidligt oppe og gik ned med bagagen ved syv-tiden og prøvede forgæves at betale med kort. Det lykkedes ikke, men til sidst forbarmede Sten sig og betalte med dollars og lokal mønt.

Var af sted klokken halv otte. Kørte forbi gummiplantager. Gummiproduktion har lidt slemt af konkurrencen med syntetisk gummi.

Kørte videre op i bjergene mod Nuwara Eliya og havde på turen udsigt over temarker og plukkere. Besøgte Glenloch-tefabrik og fik forklaret processen. Blev klogere på forskellen grøn og den sort te.

Nuwara Eliya er en idyllisk bjerglandsby i 1868 meters højde med huse og hoteller som er levn fra den engelske tid. Klimaet i Nuwara Eliya er dejligt køligt og behageligt. Gik en kort tur i den overskuelige by med marked, handel og liv.

Så forlod vi den engelske atmosfære og det fine landsbyliv i bytte for en tog-tur med en udsigt af de sjældne. Kørte strækningen fra Nanu Oya til Haputale i et tempo, hvor sjælen kunne følge med. Efter den fantastiske togtur, steg så over i "vores" bus og kørte mod vores hotel men det sidste stykke måtte til køre med små busser, da vejene var utrolig smalle-. Havde en overnatning i Haputale.

Mandag 18.marts 2024

I dag skulle vi se temarker. Kursen gik mod Lipton's Seat. Kørte i en karavane af lokale auto rickshaws med plads til fører og to på bagsædet. Ret grænseoverskridende oplevelse, da vi ad smalle veje og hårnålesving kørte op og forbi grønne temarker. På Lipton's Seat nød vi udsigten over uendelige temarker. Fantastisk flot. Det er her den skotske tebaron Sir Thomas Lipton i 1970 meters højde valgte til at betragte og overskue sin store voksende tea estate. Lipton var den største jordbesidder i Sri Lanka.

Passerede teplukkere, som behændigt færdedes ad egne stier mellem markerne. Efterfølgende kørte vi ad bjergveje mod lavlandet. Udsigten og det flotte landskab fulgte med os hele vejen ned. Ved foden af plateauet, tog vi en kort afstikker mellem søer, regnskov til den berømte jernbanebro med de ni buer.



Teplukning

På vej til næste destination stoppede vi i Bandaravella og købte vin og øl til de næste to dage, da det hotel vi skal overnatte på i Kataragama ikke har spiritus bevilling!

Tirsdag 19.marts 2024

Tidligt om morgenen dvs. med afgang klokken fem kørte vi i safarijeeps ind i den store nationalpark Yala. Det var en fin tur mens solen stod op og var blodrød. Så masser af fugle, aber, elefanter,

krokodiller, vortesvin, vandbøfler, men desværre ikke leoparder. Fik mulighed for at indhente den forsømte nattesøvn for dagens næste program-punkt var et tempelbesøg klokken halv seks. Templet er et helligt pilgrimsmål.



Enlig (i junglende frit omstrejfende) hanelefant en runkedor?

Det var en farverig, surrealistisk og helt igennem fantastisk oplevelse ved et hindu tempel, hvor vi oplevede ved puja ofring i templet klokken halv syv. Der var en stemning af forlystelsespark med lys og forventning. Fade fyldt med frugt og farver, aroma og dufte fra brændende røgelse og olielamper. Masser af lyskæder i mange farver, der illustrerer Buddhas aura. Lyden af kokosnødder, der knuses om kap med kimende klokker, skaber en helt fortryllende atmosfære. Templet ligger i et område som er hellige pilgrimsmål for flere religioner. Denne hinduistiske del kan være et cirkus af ritualer og ceremonier, som får vores nordiske prosaiske livsholdning til at blegne.

I dag var de fleste af indbyggerne fra en fjern landsby her for at give gaver til Buddha.

Overnattede i Kataragama

Onsdag 20.marts 2024

Skulle først af sted klokken halv ni, så vi havde fået os en god nats søvn. Kørte mod vest langs sydkysten. Første stop var hos en pottemager 18 kilometer fra Kataragama. Han og hans kone

producerer traditionelle lerkrukker. Han former lertøjet hun drejer pladen.

Lige bag pottemagerens værksted oplevede vi et par fantastiske træer med flyvende hunde (store flagermus). Et fantastisk syn.



Ikke alt der flyver er fugle. Her er det en flyvende hund (en stor flagermus)

Denne del af Sri Lanka er mere udviklet end det vi så mod nord og vi kørte forbi fabrikker, industrier og ambitiøse luft-og havneanlæg, inden vi langsomt fik udsigt til havet, palmerne og den tropiske sandstrand. Stoppede i en dejlig pittoresk by, Galle og så det hollandske fort og de smalle gyder med fine design og kunstbutikker.



Galle den gamle koloniby, hvorfra portugisernes hollændernes og englændernes kolonisation tog deres udgangspunkt

Vi var ikke de eneste turister i byen. Byens strategiske placering har tiltrukket både portugisere, hollændere og englændere, og i mere end 4 århundreder har Galle været et administrativt center for kolonimagterne og er i dag på UNESCOs liste over verdens kulturarv, meget velfortjent. Kørte så mod Singawa Beach, hvor vi skulle have to overnatninger her ved stranden, - ikke noget kedeligt sted! Inden vi spiste til aften fortalte Ulla om, hvordan hun og hendes mand Jørgen var her umiddelbart efter sunamien i 2004 da de arbejdede for Dansk Røde Kors.

Torsdag 21.marts 2024

"Fridag" her ved stranden og der var mulighed for at tage på hvalsafari; vi takkede høfligt nej. Havde brug for en dag uden programpunkter. Men vi fik da både svømmet i havet og i poolen. Nød også frokosten ved poolen hvor vi hver fik hver en reje i karry. Kæmpe rejer fanget i den nærliggende Madu-flod.



Kæmpereje til frokost

Fredag 22.marts 2024

Så startede turen hjemad: det bliver en lang dag. Heldigvis skulle vi først tjekke ud klokken tolv, og der var afgang lidt over et. Først var vi på bådturen op ad den brede Madu-flod til Madu Ganga Wetland et stort Mangrove område.



Lokal på Madu floden

Der ligger 36 små øer i mangroveområdet. Flere af øerne er beboet af traditionelle fiskere. På øerne produceres kanel og olie, og hvis det ikke havde sat ind med styrtregn, havde vi nok set noget af processen. Men det begyndte at fosse ned med vand fra himlen. Da turen var overstået var det meget få af os der IKKE var våde til skindet. Ulla tog en hurtig beslutning og vi kørte tilbage til hotellet, hvor vi kunne skifte til tørt tøj og få varm te og småkager. Derefter kørte vi til Negombo, hvor vi spiste middag og kunne klæde om, inden vi kørte til lufthavnen.

Lørdag 23.marts 2024

Flyet lettede ved to -tiden, og vi kunne begge sove, også på den sidste strækning fra Dubai, så faktisk var vi rimelig friske, da vi landede ved først på eftermiddagen i København. Fuldstændig fyldt op med masser af dejlige oplevelser.